



**De Vredekerk: “Een teken van leven”**  
**Pastorale brief nr. 16, 2 juli 2020**



*(Foto: Iman Heijboer)*

Lieve mensen van de gemeente rondom de Vredekerk,

De zomerse kleuren spatten er van af! Boven deze weer breed onder de lezers van ons kerkblad Kerk Onderweg verspreide editie van de pastorale brief (nr. 16 alweer!) treffen jullie een mooie zomerse foto aan van de hand van dhr. Iman Heijboer. Het is een foto uit eigen tuin, maar deze zou ook zomaar ergens op een mooi plekje in ons land genomen kunnen zijn. Meer en meer trekken mensen, en ook wij, er op uit en laven zich aan de geuren en kleuren van de uitbundige zomer. Wat is er veel moois en veelkleurigs om van te genieten. Als kerkenraad wensen we iedereen, uit of thuis, een kleurrijke zomer toe waarin we nog weer iets van de spanningen van de afgelopen maanden achter ons kunnen laten en op allerlei gebied meer “ontspannen” raken. Hierna volgen dan nog twee pastorale brieven, daarna houden we een “zomerstop” en laten ons dan na de zomer bepalen door hoe de situatie is. Als er iets is dat we de afgelopen tijd voor het kerkenwerk hebben geleerd dan is het wel dat we voortdurend moeten kunnen en durven meebewegen met een nieuwe situatie. Wat blijft is de onderlinge band als gemeente die we op alle mogelijke manieren proberen vorm te geven.

## Open Deur groep

De deelnemers aan de Open Deur gespreksgroep hebben deze week het zomernummer “Zomerse kleuren” ontvangen, en troffen daarbij ook een brief aan met de vraag hoe ze staan tegenover het weer opstarten van de groep in september. In de Vredkerk is door onze beheerder in de ontmoetingsruimte een “anderhalvemeteropstelling” gemaakt, waardoor je in principe prima kunt vergaderen en veilig met elkaar praten en een kopje thee drinken. Of iedereen daar ook voor voelt wachten we even - met respect voor elke keuze - rustig af.

## Pastoraat

Op dit moment zijn er vanuit de gemeente geen nieuwe pastoralia te melden. Het gaat iedereen, voor zover we weten, gezien de omstandigheden goed. Veel mensen passen zich aan, thuis en op het werk, en proberen vooral te genieten van wat er wel kan en is. Zo gaan we ook om met de vakantieplannen: er wordt bewust en vrolijk thuisgebleven, of in eigen land gekampeerd of er wordt aan huizenruil gedaan in de familie of vriendenkring. “Een beetje net als vroeger”, zei iemand, “toen gingen we met het hele gezin logeren bij familie elders in het land.”

Als we een eens achterom kijken, dan stroom ik vol goede gevoelens over hoe mooi zorgzaam iedereen in de afgelopen maanden en weken is geweest, en hoe de omgang die we altijd al met elkaar proberen te hebben nu van grote waarde bleek te zijn. Voordat corona zijn intrede deed heb ik via een interview meegedaan aan een onderzoek van de Protestantse Theologische Universiteit naar “onderling pastoraat”. Een kernwoord uit ons gemeente-zijn: omzien naar elkaar in diaconale en pastorale betrokkenheid. We mogen blij en dankbaar zijn dat we het ook écht waar maken met elkaar. Laten we de zomer in gaan met de woorden van Judith Herzberg in haar gedicht “Er is nog zomer” (uit Doen en laten, uitg. Rainbow, Amsterdam 2015):

*Er is nog zomer en genoeg  
wat zou het loodzwaar  
tillen zijn, wat een gezwoeg  
als iedereen niet iedereen  
ter wille was  
als iedereen niet iedereen  
op handen droeg.*

## Bij de zondagslezing

Voor zondag 5 juli a.s. staat op het leesrooster Matteüs 11: 25 - 30. We lezen hier hoe je niet “geleerd, hoogopgeleid” of “maatschappelijk belangrijk” hoeft te zijn om te begrijpen wie God is. Wie naar Jezus kijkt, die ziet in de Zoon de Vader. Wie wil weten wie God is, hoeft maar naar hem te kijken. Hij is Gods sprekend evenbeeld. Zo’n manier van kijken gaat vooral kinderen en andere “kleine” mensen vanzelf goed af. Dat blijkt ook een goede “ontspanningsoefening” te zijn. Want als je zo - met de ogen van kinderen en eenvoudigen - kunt kijken, dán, zegt Jezus, krijg je rust. Je hoeft dan namelijk niet krampachtig van alles te doen om “innerlijke vrede” te bereiken. En je hoeft ook niet geforceerd onbewogen, stoïcijns, te blijven, op afstand van de wereld en alles wat daar woelt. Je blijft in de wereld leven, als een bewogen mens, betrokken, en de rust vind je door in relatie met God en Jezus te leven. Het wat ouderwetse beeld van

het “juk” komt voorbij, dat kan hard en dwingend zijn: zó moet je lopen of de weg van je leven gaan. Maar het “juk” van Jezus is ánders. Een lichte last, een levensweg die je graag gaat en die Hij ons in alle zachtmoedigheid en nederigheid heeft voorgedaan. Je leeft met het ene gebod dat naar twee kanten uitwaaiert: God liefhebben en je naaste als jezelf. Zo mag je rechttop, lichtvoetig en vrolijk je weg gaan.

### **Kinderkring**

“Beste allemaal,

Wat was het weer een mooi verhaal over het binnenlaten van God. Ook wel lastig, want ik wil ook niet dat de kinderen zomaar voor iedereen de deur open doen. Het gesprek kwam er op hoe je God dan zou herkennen en hoe Hij eruit zou zien. We kwamen toen bij dit mooie gedichtje uit het boek “Nooit denk ik aan niets” van Hans en Monique Hagen:

*God*

*Zou er een God zijn  
en als er één is  
waar is hij dan van  
van water of van glas  
van zilver of van goud  
is God doorzichtig  
en als hij in de spiegel kijkt  
wat ziet hij dan  
een kind, een vrouw, een man  
  
kan God mij helpen  
als ik iets moeilijks doe  
maar hoe weet God dan hoe  
lijkt hij op een mens  
is God gemaakt van lucht  
of  
is God gemaakt van wens*

Komende zondag gaat het over of we Jezus herkennen en dat we als we druk en gestrest zijn bij hem tot rust kunnen komen. Het verhaal en een aantal leuke knutsels staan ook deze keer weer op: <https://www.kindopzondag.nl/digitaal/>.

Groetjes, namens de leiding van de kinderkring, Maaïke Verduijn.“

### **Tienerdienst**

“Beste mensen van de Vredekerk, beste tieners,

Het was fijn afgelopen zondag in de digitale Tienerdienst! Goed gesprek. Bijzonder onderwerp, nl. over breuken en het herstel daarvan in families. We hebben o.a. een filmpje gekeken op YouTube, over een “eeneiige” (zo schrijf je dat!) tweeling, die al 25 jaar geen contact meer met elkaar had. Het was een humoristisch filmpje, een parodie op het programma Familiediner. Bert van Leeuwen ging proberen of het weer goed zou kunnen komen tussen Jan 1 en Jan 2, de broers Wijdbreens (gespeeld door André van Duin). Het was ooit misgegaan door een beledigende grap. We ontdekten dat gekwetste eer nogal eens een rol speelt bij het ontstaan van breuken in families. En hoe

komt het dan weer goed? 'Sorry seems to be the hardest word', zong Elton John. Een serieus onderwerp!

Op zondag 12 juli, om 10 uur, hebben we voor het eerst weer een fysieke bijeenkomst van de Tienerdienst! Buiten op het grasveld voor de kerk, en bij minder goed weer in het zaaltje van de club. Wij als leiding houden goed afstand. De tieners hoeven dat (vanaf 1 juli) onderling niet meer te doen. We nodigen jullie hierbij - als je dit leest - nu alvast uit. Waarom? Dan kun je het alvast noteren. Hoef je niet te zeggen: "Ik kan niet..." 😊 Wij kijken er heel erg naar uit om iedereen weer te zien en te spreken! Graag tot ziens op 12 juli!

Namens John Schelhaas, Gerrita Holtrust, Annette van den Berg en Piet van der Hoeven,  
Henk de Roest."

### **Digitaal collecteren**

Nu de kerkdiensten niet door kunnen gaan, kan er al die tijd in de kerk niet gecollec-teerd worden. We bieden u daarom de mogelijkheid om toch uw gaven te geven d.m.v. een "digitale collecte".

De betaling vindt plaats m.b.v. iDeal. De opbrengst is voor de helft bestemd voor de di-aconie (b.v. voor een bloemetje voor mensen die deze periode erg eenzaam zijn), en voor de helft voor het kerkenwerk in het algemeen (zoals de wekelijkse pastoraats-brief). Wij hopen op een goede opbrengst!

U kunt uw bijdrage overmaken via de volgende website:

<https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4193>

Als u de papieren versie van deze brief hebt ontvangen, kunt u de hiernaast staande QR-code inlezen in uw mobiele telefoon, of het bovenvermelde webadres overnemen in de adresbalk van uw browser.



Gedetailleerde instructies vindt u in de pastorale brief nr. 5 van 17 april jl., en op de [website](#) van de Vredekerk.

Daarnaast is het ook mogelijk om deel te nemen aan de digitale collecte door uw gift over te maken naar bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soester-berg, **o.v.v. Digitale collecte.**

**N.B.:** Dit is een nummer, dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Vermeld daarom bij het overmaken **Digitale collecte**, zodat uw bijdrage bij het juiste doel te-recht komt. Door het gebruik voor meerdere doeleinden kunt u bij het overboeken een waarschuwing krijgen. Deze kunt u zonder problemen negeren.

### **Welkom op de woensdagochtend**

Ook woensdag 8 juli a.s. zal de Vredekerk 's morgens weer open zijn van 10.00 - 11.30 uur. Voor wie een kaarsje zou willen opsteken, gewoon even in de kerkzaal wil verblij-ven of er wat luisteren naar muziek (uit Taizé). Er zijn tot nu toe iedere week wel een aantal mensen langsgekomen, die iets langer of iets korter in de kerkzaal hebben ge-zeten en al dan niet een kaarsje aangestoken. Het was ook fijn om elkaar weer even te spreken. De predikant is - op afstand - te spreken voor wie dat wil. Alles uiteraard met in achtneming van de geldende maatregelen. Dus, als je geen klachten hebt: welkom!

## **Van de voorzitter - Regeren is vooruitzien, of toch niet ?**

Normaliter is dit een waarheid als een koe, maar wat is nog normaal in deze tijden waarin iedereen op zoek is naar het 'nieuwe' normaal. En hadden we dan eigenlijk een 'oud' normaal ? Of bedoelen we hier de hang die we nu met ons allen voelen naar het oude normale leven. Al met al moeten we gewoon constateren dat we nu niet te ver vooruit kunnen en ook niet moeten willen kijken. Des te belangrijker is het dan om wel te anticiperen op de regelgeving zoals die momenteel bijna op dagbasis wordt aangepast. Dit geldt zeker ook voor de toegestane wijze waarop we onze zondagse dienst mogen invullen. Belangrijke 2-deling daarbij is of dit puur een streamingdienst betreft met zeer beperkte aanwezigheid van kerkgangers, of een open dienst waarin gemeentelieden welkom zijn, als maar aan de inmiddels welbekende voorwaarden kan worden voldaan.

Ruim een maand geleden was het beleid om ons in eerste instantie te richten op het verzorgen van streamingdiensten. We hebben ons echter flink verkeken op de leveringstermijn. Bedrijven die deze apparatuur verzorgen zijn verschrikkelijk druk, en ondanks meermaals rappelleren konden we maar geen leverdatum toegezegd krijgen. Gelukkig is dit inmiddels wel gelukt. Uiterlijk dinsdag 14 juli wordt de apparatuur geïnstalleerd, waarschijnlijk zullen we dus op zondag 19 juli in staat zijn onze eerste kerkdienst te streamen. Maar zolang willen we niet wachten om de eerste kerkdienst sinds lange tijd weer met elkaar te beleven. Zondag 12 juli is volgens het rooster de slotzondag. We willen dit met onze eigen predikant omtoveren tot een soort van startzondag. Laten we maar zeggen een startzondag van het nieuwe normaal.

Hoe dit nieuwe normaal er dan exact uit gaat zien is nu nog niet aan te geven. Volgende week zullen we in deze nieuwsbrief nader uitleggen hoe dit in zijn werk zal gaan. Wat al wel zeker is, is dat iedereen zich vooraf aan zal moeten melden. Dat kan in ieder geval via [info@pknsoesterberg.nl](mailto:info@pknsoesterberg.nl). Verder zal bij aankomst gecheckt worden op gezondheid en daadwerkelijke aanmelding. De gemeente zal niet mogen zingen in de kerk, wel lijkt het mogelijk te zijn met voorzangers te werken. De complete logistiek en maatregelen worden nu nog gefinaliseerd in het 'gebruiksplan'. Een speciale commissie is die nu aan het opstellen. Hoe de regels er uiteindelijk ook definitief uitzien, we zullen er secuur op toezien dat ze worden nageleefd. En ik doe bij deze al een beroep op ieders eigen verantwoordelijk naar elkaar toe, houd de regels in acht, is het niet voor uzelf dan wel voor uw collega gemeentelid.

Maar laten we vooral ook blij zijn dat we weer een start mogen maken met elkaar. En hoe mooi is het niet om te zien dat onze inzamelingsactie voor het kunnen streamen van diensten al meer dan € 3.000,- heeft opgeleverd. Echt een geweldige opbrengst waarvoor ik iedereen heel hartelijk wil danken. Die laatste € 500 gaat vast ook nog wel lukken, en dan hebben we als kleine gemeente toch maar wel het hele aanschafbedrag met elkaar gefinancierd. We zullen daar de komende jaren nog veel plezier aan beleven. Stap voor stap op weg naar normaal.

Jaap van den Hoek

## **Over het streamen van de kerkdiensten**

Ondertussen sparen we door voor het mogelijk maken van het streamen van de kerkdiensten. En... we zijn al een flink eind op weg: zoals in het artikelje hierboven vermeld, is er tot nu toe al ruim € 3.000 ingezameld! Nogmaals: hartelijk dank

hiervoor! Helpt u mee met de laatste loodjes om het streefbedrag van € 3.500 te halen? Aarzel niet langer en maak uw gift over naar bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, **o.v.v. Online kerkdienst**.

N.B.: Dit is een nummer, dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Vermeld daarom bij het overmaken **Online kerkdienst**, zodat uw bijdrage bij het juiste doel terecht komt. Door het gebruik voor meerdere doeleinden kunt u bij het overboeken een waarschuwing krijgen. Deze kunt u zonder problemen negeren.

Tenslotte nog een vraag: voor de streaming kerkdienst zijn we nog op zoek naar een tablet of iPad. Heeft iemand een tablet of iPad die niet meer gebruikt wordt? Dan kunnen we die goed gebruiken. Graag even doorgeven aan Wim Doorn of per e-mail: [info@pknsoesterberg.nl](mailto:info@pknsoesterberg.nl).

### **Kleuterkerk**

"Op zondag 28 juni jl. sinds lange tijd weer kleuterkerk! Wat fijn om elkaar weer te zien en gesproken te hebben. Met 11 kinderen gesproken over Paulus die op reis ging. En wat nemen de kinderen mee op reis, hoe gaan ze op reis, gaan ze met de boot, met het vliegtuig, de trein, of toch de auto?

Natuurlijk waren er ook weer de vaste rituelen die elke kleuterkerk terug komen, zoals een kringetje van jongens en meisjes maken, kaarsje aansteken voor wie de kinderen willen bidden. Voor de afsluiting van deze dienst trakteerde een moeder op ijsjes.

Hiernaast een foto van de kring, op de [website](#) zijn nog meer foto's te zien.

Namens de leiding van de kleuterkerk een fijne zomervakantie en tot 13 september.

Groetjes, Arianne de Wal."



### **Jeugdclub**

"Vrijdagavond 19 juni jl. was het eindelijk zover. Wij konden onze clubavond door laten gaan. Na de stop vanaf het begin van het coronavirus en de lockdown was het dus wel heel fijn om weer bij elkaar te komen. Alle clubleden (18 kids) waren dan ook van de partij.

De avond zijn we begonnen met levend stratego. Een geliefd spel van de club. Het eerste potje, op jacht naar de vlag, was al binnen de drie minuten gespeeld. Dus het tweede potje werden de strategieën wat verbeterd. Dat lukte zeer goed, want de vlaggen werden niet gevonden.

Onder het genot van een bekertje limonade werd achter op de parkeerplaats het kampvuur (de vuurkorf) aan gestoken en gingen we door met spelletjes. Na een paar korte spelletjes werd er steeds luider geroepen om weerwolven, nog zo'n geliefd spel. Gelukkig had Joery hier al op gerekend en kwam dit tevoorschijn. Na het eten van een ijsje konden we beginnen. Door de grootte van de groep en de tijd konden we dit maar één keer spelen.

Het werd tijd om afscheid te nemen van acht meiden die na de zomer naar het voortgezet onderwijs gaan. Wij wensen hen heel veel geluk en gaan ze missen. Zij kregen allemaal een afscheidscadeau mee. De andere kids gaan we zeker weer zien in het nieuwe seizoen. Wij wensen iedereen alvast een fijne zomer.

Joery, Anouk, Riëtte, Rommy en Wendy“

### **Jeugdoverleg**

Op het grasveld voor de kerk, op zelf meegebrachte stoeltjes, krukjes en een kleedje hebben we in de avondzon ons overleg gehouden. We hebben met elkaar gedeeld hoe de afgelopen periode voor ons geweest is. We kunnen ook hier blij en dankbaar zijn dat we voor én met “onze” kinderen en tieners mooie dingen hebben kunnen doen, ondanks alle beperkingen.

De grootste teleurstelling was misschien dat het tienerkamp niet door kon gaan, maar afstel is deze keer gelukkig géén uitstel. De leiding heeft al afspraken lopen voor een kampweekeinde na de zomerstop. De tienerdienst kon prima digitaal functioneren, al kijkt iedereen uit naar weer écht samen zijn.

De club kan ook in de toekomst veel buitenactiviteiten houden, en alleen binnen actief zijn als het nodig is.

De kinderkring gaat creatief op zoek naar hoe de leiding er voor de kinderen kan zijn mocht er weer een periode met maatregelen nodig blijken, zoals het filmen van de leiding die het verhaal vertelt. Dan is het toch nét wat persoonlijker dan enkel via de pastorale brief of de website van kind op zondag.

Namens de hele kerkenraad wil ik ook hier alle leiding bedanken voor je creatieve betrokkenheid en je inzet (vaak naast “vitale” banen en met thuis ook veel te doen)! Geniet van een ontspannen zomer!

### **Wake Kamp Zeist zondag 5 juli**

Na maanden met een besloten wake willen wij voorzichtig weer met een grotere groep waken. De limiet van maximaal 25 mensen is dus opgeheven. Wilt u ter plekke de aanwijzingen van de organisatie opvolgen? Wij moeten zorgen voor 1,5 meter afstand, en vragen mensen die zich niet gezond voelen vooral thuis te blijven. Aanmelden is niet (meer) nodig.

WakeZeist gaat dus door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet. Opsluiten van mensen zonder strafblad is nog steeds onaanvaardbaar.

Omdat uitzetting niet kan door de beperking van vluchten zijn veel mensen vrijgelaten, maar er zitten ook nog mensen vast tot... later...

Wij geven aandacht aan STIL die opvang voor mensen zonder verblijfsvergunning op straat zoekt: <https://www.stil-utrecht.nl/wat-kan-jij-doen/opvang/>.

Elke eerste zondag van de maand om 16.30 uur, Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg. Vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 A'foort - [wakezeist.nl](http://wakezeist.nl) , info 0629025008

Tot besluit de woorden van psalm 72 zoals Huub Oosterhuis ze in zijn "Verzameld liedboek" verwoordt, met als refrein:

*Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,  
Hij geeft hoop aan rechtelozen,  
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.  
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis."*

- 1. Hij zal opkomen voor de misdeelden, Hij zal de machten die ons dwingen breken en binden, Hij zal leven, onvergankelijk als de zon.*
- 2. Zoals de dauw die de aarde drenkt, zo zal Hij komen en in die dagen zullen trouw en waarachtigheid bloeien, zal er vrede in overvloed zijn.*
- 3. Dan dragen de bergen schoven van vrede en de heuvels een oogst van gerechtigheid, een vloed van koren, golvende velden- een stad rijst op uit een zee van groen.*
- 4. Zijn naam is tot in eeuwigheid, zolang de zon staat aan de hemel. Zijn naam gaat rond over de aarde, een woord van vrede, van mens tot mens.*

In Christus verbonden groeten wij jullie, namens de kerkenraad,  
ds. Renske Zandstra